

ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων περιοχῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης

ἐπί τῆ ἐνάρξει τῆς νέας Σχολικῆς Χρονιάς.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πρὶν λίγες ἡμέρες ἀνακοινώθηκαν τά ἀποτελέσματα τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων. Ὅλοι χαρήκαμε πού πολλά δικά μας παιδιά ἀπό τά Λύκεια τῆς περιοχῆς πέτυχαν στά Πανεπιστήμια καί θά εἶναι φέτος φοιτητές, ἀκαδημαϊκοί πολῖτες.

- Πῶς τά κατάφεραν;

- Μέ πολύ διάβασμα καί μέθοδο.

- Ποιά εἶναι τά παιδιά αὐτά;

- Εἶναι τά παιδιά τοῦ μόχθου καί τοῦ ἀγῶνα. Τῶν ὑψηλῶν στόχων καί ὁραμάτων. Εἶναι τά παιδιά τῆς προοπτικῆς, γιατί εἶχαν πάρει στά σοβαρά τό μέλλον τους.

Κί ἄς λέγουν μερικοί πῶς ὑπάρχει μόνο ἡ παραστρατημένη νεολαία. Ἡ νεολαία πού χάνεται στίς διασκεδάσεις, τά ποτά, τούς ἐθισμούς. Πού ζεῖ χωρίς ἀνώτερα πρότυπα, ἰδανικά καί ἀξίες. Ἡ νεολαία τῆς ψηφιακῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας. Παιδιά πού ξενυχτοῦν κολλημένα στούς ὑπολογιστές τους μέ βιντεοπαιχνίδια καί ὄχι μόνο.

Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι εἶναι πολλά παιδιά πού ζοῦν μέ ἀγνότητα. Πηγαίνουν σέ διάφορες πνευματικές ἐκδηλώσεις, στά Κατηχητικά, σέ Χριστιανικές Ὅμάδες, ἔχουν πνευματικές ἀναζητήσεις καί διαβάζουν κλεισμένα μέσα στά δωμάτιά τους.

Εἶναι αὐτά τὰ παιδιά πού ζοῦν σωστά, διαβάζουν πολύ καί σημειώνουν ἐπιτυχίες.

Ἄρα ὁ δρόμος εἶναι ἕνας, ὁ δρόμος τοῦ ἀγῶνα καί τῆς πάλης.

Ἐνα περιστατικό ἀναφέρει πῶς ἕνας μαραθωνοδρόμος κάπου στή μέση τῆς διαδρομῆς τραυματίστηκε. Παρ' ὅλα αὐτά δέν σταμάτησε συνέχισε. Τήν ὥρα πού ἔμπαινε στό στάδιο μετά ἀπό πολύ κόπο ὁ πολὺς κόσμος εἶχε ἀποχωρήσει, τὰ φῶτα σχεδόν εἶχαν σβῆσει. Κουτσαίνοντας καί μέ τόν πόνο νά χαρακάνει τό ἰδρωμένο του πρόσωπο, μέ τόν ματωμένο ἐπίδεσμο στό δεξί τοῦ πόδι, ἔφθασε μέχρι τό τέλος καί τερμάτισε. Ὅταν ἀργότερα τόν ρώτησαν γιατί δέν ἐγκατέλειψε τήν προσπάθεια, παρ' ὅτι τραυματισμένος, ἐκεῖνος ὁ γενναῖος ἀθλητής ἀπήντησε: «*Δέν ἦρθα ἀπλῶς νά ξεκινήσω ἕνα ἀγῶνα, ἦρθα γιά νά τελειώσω τόν ἀγῶνα*».

Ἀξία λοιπόν ἔχει ἕνας ἀγῶνας πού ἄρχισε νά τελειώσει.

Ὁ δικός σας ἀγῶνας δέν εἶναι νά κατακτήσετε κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ. Εἶναι γιά τό προσωπικό σας ρεκόρ. Εἶναι ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας.

Φέτος εἶχαμε καί τό παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, οἱ νικητές πῆραν μετάλλια . Καί σεῖς τήν νέα αὐτή σχολική χρονιά μπαίνετε σ' ἕνα στίβο. Στό στίβο τῆς γνώσεως καί τῆς σπουδῆς. Στό στίβο τῆς ἐπιτυχημένης ζωῆς, τοῦ καλύτερου αὐριο. Μέ βοηθούς καί συμπαρασάτες τούς καλούς σας καθηγητάς στούς ὁποίους ὀφείλετε σεβασμό καί ἀγάπη.

Τά μετάλλια τῆς νίκης θά δοθοῦν στούς νικητές. Σ' ἐκείνους πού θά ἀγωνιστοῦν πραγματικά, πού θά θελήσουν πολύ τόν ἀγῶνα καί τήν νίκη.

Πρέπει δέ νά γνωρίζετε καί τὰ μυστικά τοῦ ἀγῶνα: Αὐτά εἶναι **Θέληση** καί **Ἵπομονή**. **Ἀπόφαση** καί **Μόχθος**. **Πίστη** καί **Προσευχή**. **Θέληση** γιά ἀγῶνα, **Ἵπομονή** στίς δυσκολίες, **Πίστη** καί **Προσευχή** στόν Χριστό, τήν πηγή κάθε νίκης. Τίποτε δέν μπορούμε νά κάνουμε χωρίς τήν δική Του βοήθεια. Κοντά Του τὰ πάντα κατορθώνονται.

Τό μήνυμα γιά αὐτή τήν χρονιά εἶναι: **προχώρα στόν ἀγῶνα τῆς μάθησης μέχρι τέλος**. Προχώρα μέ πίστη, δύναμη καί σταθερότητα μέχρι νά τερματίσεις τό δρόμο. Μέχρι νά γευθεῖς τούς καρπούς τῆς νίκης. Μέχρι νά ἀναδειχθεῖς νικητής.

Καλή σχολική χρονιά
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης